

*Dag kinderen,*

*Mijn naam is professor Terra Nova. Al jaren reis ik de wereld rond om te onderzoeken wat er allemaal goed loopt en wat er fout gaat op onze aarde. Mijn droom is om een Wereldverbetermachine te maken waarmee ik alle problemen van de wereld kan oplossen. Zo kan iedereen in een goede wereld leven. Geloof me kinderen, er zijn nog veel problemen in de wereld. Zo zijn er plaatsen waar kinderen niet leren lezen of schrijven en er zijn ook plaatsen waar mensen niet naar een ziekenhuis kunnen gaan. Er zijn ook plaatsen in onze wereld waar er zo slecht voor de natuur wordt gezorgd dat alle bomen er verdwijnen.*

*Jongens en meisjes, ik heb jullie hulp dringend nodig! Ik wil die Wereldverbetermachine zo snel mogelijk maken. Kunnen jullie mee nadenken over hoe die machine er moet uitzien?*

*Vriendelijke groeten,*

*Professor Terra Nova*